



Augustus 2019 nr. 154

Van de voorzitter

Rondleidingen Landgoed.

Tijdens de wederom mooie zomer van de voorbije maanden bestonden de activiteiten van 'De Vierschaer' uit de organisatie van de huldiging van Piet Meul, vanwege zijn 25-jarige jubileum als gids op het Landgoed Wouwse Plantage, waarover verderop meer in deze nieuwsbrief.

Vanwege zijn gezondheid moest Piet op doktersadvies de vijf rondleidingen deze zomer overlaten aan andere vrijwilligers. Twee ervan werden verzorgd door Kees en Annie Bovée, één door Huub Jonckheere en twee door André Dingemans. De laatste, op zaterdag 24 augustus, betrof een zeer gemotiveerde groep van ongeveer 25 personen van heemkundekring Willemstad. De groep zou hun penningmeester nog een opdracht laten verzorgen als dank richting De Vierschaer. Nieuw in onze aanpak was om telkens een vrijwilliger van de houtzagerij te vragen om tijdens de rondleiding een demonstratie te verzorgen, hoe van dik hout (bomen) planken worden gezaagd, waarna op een andere machine de zijkanten mooi recht worden gezaagd, waardoor de plank over de volle lengte overal even breed wordt.

We zijn naarstig op zoek naar één of twee permanente rondleiders. Eén diende zich na afloop spontaan aan om dat volgend jaar te gaan doen. Zijn naam is Hans Notenboom, voormalig hoofdinstructeur aan de Landbouw Praktijk School in Schoondijke van wie ik in 1969 les kreeg voor mijn onderwijsbevoegdheid Agrarische Techniek. Hans werkt donderdags in het brandweermuseum in Roosendaal of op het landgoed Wouwse Plantage. Ter voorbereiding heb ik hem een landgoedgids meegegeven en het boekje over het kasteel en de gebouwen.

Excursie.

Onze jaarlijkse excursie staat gepland op zaterdag 21 september naar Boom en Mechelen. Een uitvoerige inhoudelijke beschrijving vindt u verderop.

Tot slot vragen wij uw speciale aandacht voor het laatste deel van de nieuwsbrief met betrekking tot de oproep om vrijwilligers.

André Dingemans, voorzitter Hkk. 'De Vierschaer'

AGENDA

De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit:

- Dinsdag 10 september Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur.
- Zaterdag 14 september Open Monumentendag.
- Woensdag 19 september. Bestuursvergadering.
- Zaterdag 21 september Excursie van de Vierschaer. (zie elders in de nieuwsbrief)

- Dinsdag 8 oktober Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur.
- Woensdag 16 oktober. Bestuursvergadering.
- Eind oktober. Mogelijk een wandeling in het kader van 75 jaar bevrijding.
- Dinsdag 12 november Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur.
- Dinsdag 10 december Heemhuys open van 13.30 tot 16.00 uur.
- Zaterdag 14 december Boekenmarkt in De Geerhoek van 10.00 tot 15.30 uur.
- Zondag 15 december Boekenmarkt in de Geerhoek van 10.00 tot 15.30 uur.

Excursie Vierschaer naar Boom en Mechelen

Dit jaar gaan we in verenigingsverband opnieuw een excursie maken. Deze vindt plaats op zaterdag 21 september en die brengt ons eerst naar de Rupelstreek bij Boom en daarna naar Mechelen.

We vertrekken om 8.30 uur vanaf het pleintje tegenover de Jumbo in Wouw en na een uurtje arriveren we bij het plaatsje Noeveren. Daar worden we in de kantine van het EcoMuseum &



Archief van de Boomse Baksteen (E.M.A.B.B.) ontvangen met koffie en iets lekkers.

Daarna krijgen we met de uitleg van een gids een globaal beeld van de Rupelstreek, waar eeuwen lang klei werd gewonnen en bakstenen werden gefabriceerd. De klei was uitermate geschikt voor het maken van stenen en

halverwege de vorige eeuw stonden er dan ook maar liefst 180 steenbakkerijen. In en rond het E.M.A.B.B. zullen we het productieproces, de historische evolutie, maar ook de sociale omstandigheden beluisteren en zien. Daarbij zal ook een honderd jaar oud authentiek filmpje van twintig minuten getoond worden.

Rond 11.45 uur gaan we de bus weer in voor een korte rit naar Mechelen, een stad die dankzij de huidige burgemeester Bart Somers (al vanaf 2001 burgemeester en benoemd tot beste burgemeester van de wereld!) van een verloederde naar een overal bewonderde stad is gegroeid. In het kleine centrum lunchen we bij het Theatrium. Er staat daar een broodmaaltijd voor ons klaar.

Na de lunch gaan we met de groep de mooie markt op en daar wordt ons gezelschap gesplitst. Eén groep gaat met een gids het centrum van de stad verkennen en bezoekt daarbij de Sint-Jan-Baptist-en-Sint-Jan-Evangelistkerk (in de volksmond de St. Janskerk) en de Sint-Pieter-en-Paulkerk. De eerste kerk is een gotische kerk uit 1425, waarin later het barokke drieluik 'De aanbidding der wijzen' van Rubens in het hoofdaltaar is aangebracht. De tweede kerk is een barokke kerk, die oorspronkelijk een Jezüietenkerk was. Maar deze verving de afgebroken kerk van Margaretha van Oostenrijk (landvoogdes van de Habsburgse Nederlanden en gestorven in 1530) en de loden urn met het hart van Margaretha is dan ook meeverhuisd en ligt bij het hoogaltaar. Dit werd overigens pas in 2016 vastgesteld.



De andere groep gaat met een gids naar de Beiaardschool, waar een beiaardier uitleg zal geven over de geschiedenis van de beiaard en daarbij ook een demonstratie zal geven. Dat had ook gekund in de top van de kathedraal, maar dan had u 538 treden moeten beklimmen (én afdalen) en die boeking heb ik voor onze groep niet aangedurfd!

Na ongeveer vijf kwartier uur zullen de gidsen hun verhaal verteld hebben en gaan de groepen ruilen van begeleider.

Rond 16.00 uur worden beide programmaonderdelen afgesloten en daarna kunt u nog een tijdje genieten van de mooie stad Mechelen met zijn vele horecagelegenheden. Ook kunt u een



(gratis) bezoek brengen aan de kathedraal of een wandeling maken naar het Begijnhof, dat helemaal gerestaureerd is (maar daarmee in mijn ogen zijn authenticiteit heeft verloren).

Afhankelijk van het weer, maar uiterlijk 17.30 uur, gaan we weer de bus in, waarna we rond 18.30 uur terug zijn in Wouw.

Dit hele programma kan heemkundevereniging 'De Vierschaer' u aanbieden voor € 40 voor leden en € 50 voor niet-leden.

Ik verzoek u zich zo snel

mogelijk aan te melden. Dat kan door te mailen naar kbovee@hetnet.nl of mij te bellen op 0165-302834 (U kunt ook inspreken). Voor de mededelingen over de betaling krijgen de aangemelde personen dan in de tweede week van september bericht.

Er is een bus voor 58 personen beschikbaar en in volgorde van aanmelding wordt u genoteerd.

Uw organisator

Kees Bovée

Piet Meul ontving zilveren draagspeld van Brabants Heem

Ons lid Piet Meul uit Heerle kreeg op 17 juni uit handen van bestuurslid Otte Stroucken van Brabant Heem de zilveren draagspeld met oorkonde. Dat gebeurde op het landgoed Wouwse Plantage waar Piet 25 jaar als gids de bezoekers vertelde over de historie, de gebouwen en de bewoners van het landgoed.

„Het is altijd meer een hobby geweest, maar vanwege mijn gezondheid gaat het niet meer, ik kan maar een korte afstand meer lopen”, vertelde Piet Meul. Otte Stroucken ging uitgebreid in op het erfgoed waar mensen zorg voor moeten dragen. „Piet is zo'n erfgoedheld en die



Piet met zijn vrouw Rina in afwachting van wat komen gaat (Foto: Adriëne Hermans, 2019)

mensen moeten we in ere houden”, gaf Stroucken aan.

Naast de taken op het landgoed is Piet ook de vertegenwoordiger in Heerle van heemkundekring 'De Vierschaer'. Hij was altijd te vinden in de kraam van deze vereniging op de 'Oranjemarkt' in zijn dorp. Sinds jaar en dag verzorgt hij in het tijdschrift van de vereniging een rubriek met oude versjes en gedichten en juist afgelopen mei leverde hij zijn honderdste bijdrage.

Onze voorzitter, André Dingemans, sprak de vertrekkende gids ook toe en noemde hem de encyclopedie van het landgoed. Inmiddels hebben enkele andere gidsen het werk overgenomen dat Piet Meul altijd in zijn eentje deed. Piet nam de

mensen altijd mee langs het centrum en de gebouwen en door het bos en vertelde in geuren en

kleuren de geschiedenis van het landgoed en zijn eigen belevenissen in zijn jeugd, toen de boswachters nog niet mals waren.

Ook kinderen die meeliepen, vergat hij niet. Hij zorgde er dan wel voor dat zij het kabouterfietsje tegen de boom echt te zien kregen. „Als dat er staat, is de kabouter thuis”, liet hij de kinderen weten. „Ja, ja. Fietsje weg, kabouter niet thuis”, mompelde de volwassenen dan. Tot de kinderen enthousiast terugkwamen. „Zijn fietsje staat er, dan is hij thuis”, riepen ze blij. Dat soort verhalen zullen de bezoekers in de toekomst moeten missen. Na het uitreiken van het draaginsigne werd met de leden van de werkgroep houtzagerij en het bestuur van de kring een toast uitgebracht op het zilveren gidsenjubileum en het afscheid van Piet Meul.

Piet met de oorkonde die bij de provinciale onderscheiding hoort. Na afloop vertelde hij onder het genot van een drankje en een hapje over de vele leuke ervaringen die hij op had gedaan met bezoekers die naar het Landgoed Wouwse Plantage gekomen waren. (Foto: Adriëne Hermans)



Boekenmarkt in december

Na het succes van onze boekenmarkt in het voorjaar, willen we in het weekend van 14 en 15 december weer een boekenmarkt op touw zetten in De Geerhoek. Er zijn weer heel wat nieuwe boeken, LP's, CD's en DVD's ingebracht. Dus er is weer volop keuze.



Zowel zaterdag 14 als zondag 15 december is de markt geopend van 10.00 tot 15.30 uur. Aardig om te weten is dat er in dat weekend ook een kleindierenexpositie van De Eendracht en een vogeltentoonstelling van De Bastaard in het andere deel van het gebouw plaats vindt. Zowel de boekmarkt als de tentoonstellingen zijn gratis toegankelijk en iedereen is uiteraard welkom.

Net als vorige keer is nog een deel van de literatuurcollectie van Michel de Koning te koop, maar ook moderne romans, waarvan sommige nog in de originele verpakking liggen er voor een klein prijsje. Detectives, sciencefiction, kinderboeken, naslagwerken, boeken of historie, godsdienst en gedichtenbundels. Bijna 200 banendozen vol staat gerangschikt op genre in de vroegere bibliotheek van De Geerhoek. De opbrengst is voor de heemkundekring die daar weer nieuwe activiteiten van op touw kan zetten.

Mocht u nog boeken, LP's, etc. hebben die u kwijt wil, dan kunt u die tijdens de openingsuren van De Geerhoek daar afleveren. Het gemakkelijkst is het als u de boeken onder de trap bij de vroegere bibliotheek zet, dan komt het helemaal in orde.

Het voorwerp van de maand

Op de roze kubus in de etalage van het Heemhuys aan de Bergsestraat staat tot eind september weer een nieuw voorwerp. De laatste maanden blijkt de belangstelling om iets in te leveren of in te sturen gering. Mocht dat zo blijven dan zullen we na moeten denken om iets anders te verzinnen om onze kring onder de aandacht te brengen.

Tot en met 30 september kunnen oplossingen ingestuurd worden. Dat kan per mail naar

martel6@hetnet.nl. Vanaf 1 oktober ligt er trouwens weer een ander voorwerp. Mocht u elke maand willen volgen wat er op de kubus ligt, dan kunt u dat op de kubus bekijken of op de website van 'De Krant', want ook in dat blad is elke maand het nieuwe voorwerp te zien.



Heemhuys kan (nog) bezocht worden



Het Heemhuys aan de Bergsestraat 1 blijft ook de komende maanden van 2019 nog open. Niet alle boeken en materialen zijn voorhanden, maar wij staan u graag te woord. Door de terugloop van het aantal bezoekers is inmiddels besloten om vanaf 1 januari 2020 te stoppen met de inloopmiddagen. Wel komt er een mededeling te hangen waar en wanneer mensen wel terecht kunnen, of hoe ze ons kunnen bereiken.

dinsdag 10 september
dinsdag 12 november

dinsdag 8 oktober
dinsdag 10 december

Steeds van 13.30 tot 16.00 uur

75 jaar geleden werden de Wouwse dorpen bevrijd

In oktober is het 70 jaar geleden dat de dorpen Wouwse Plantage, Wouw, Heerle en Moerstraten werden bevrijd. In al die dorpen en in Roosendaal en Nispen wordt daar aandacht aan besteed.

Onze kring wil proberen om daar ook op in te springen door een 'Oorlogs- en bevrijdingswandeling' te houden in het dorp Wouw. Mogelijk komen er ook nog fietsroutes via het comité 'Herdenken en vieren' dat in de gemeente actief is.

De wandeling in Wouw is nog niet helemaal zeker, maar zal dan eind oktober worden gehouden. Als u de media in de gaten houdt en onze website kunt u daar alle informatie op vinden.

Wie nog belangstelling heeft voor oude nummers van ons tijdschrift met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog kan zich melden, want er zijn nog boekjes.

Het driedubbelnummer over 'Wouw in de Tweede Wereldoorlog', waarin ook de dorpen aan bod komen is voor € 5,00 te koop.

Het boekje met het 'Dagboek van Jan Pijs' dat handelt over Heerle kost € 3,00.

Van het bevrijdingsnummer uit 1985 is nog één exemplaar in voorraad dat voor € 3,00 uw eigendom kan worden. Bestellen kan op 0165-30 18 21 of via de mail op martel6@hetnet.nl.

Afhalen op Martel 6 in Wouw kan natuurlijk ook.

Onze bidprentjescollectie groeit nog steeds

Annelies Cuperus heeft er nog net geen dagtaak aan, maar ze is wel dagelijks bezig met de bidprentjescollectie. Vooral als het oude exemplaren betreft doet ze er alles aan om die zo goed mogelijk op te bergen.



Daarvoor maakt ze gebruik van speciale bladen en albums.

De minder mooie komen in een ladenkast terecht waar ze die keurig op alfabetisch volgorde rangschikt. Om de verzameling goed toegankelijk te maken, gaan alle prentjes in de computer en vaak wordt er aanvullende informatie bij gezet.

Wie interesse heeft in een kopie van een prentje, kan altijd bij Annelies terecht. Soms zijn er meerdere exemplaren van een bidprentje aanwezig en dan kan het zo maar zijn dat er een origineel exemplaar ter beschikking is.

Momenteel zijn er 9.700 Wouwse prentjes in de collectie ondergebracht en die groeit nog steeds. Vindt u bij het opruimen van de zolder een doos met prentjes, gooi ze dan niet weg, maar stel ze aub beschikbaar aan onze vereniging. Dat kan door ze af te geven bij het Heemhuys, Bergsestraat 1 in Wouw of door contact op te nemen met Annelies.



Wie heeft er nog wat vrije tijd?

Tegenwoordig heeft iedereen het erg druk. Zelfs mensen die gepensioneerd zijn hebben veel om handen. Dat merken verenigingen en stichtingen, want vrijwilligers moeten met een lampje gezocht worden.

Ook onze heemkundekring heeft daar last van. Het bestuur bestaat op dit moment uit slechts twee mensen en daar moeten er dringend bij komen.

De eindredactie van het tijdschrift wordt door één persoon gedaan, die tevens voor de opmaak zorgt. Wel zijn er verschillende vaste schrijvers, maar zowel de redactie als het schrijverskorps zijn op zoek naar meer mensen.

Zo zijn er binnen de vereniging nog meer zaken die blijven liggen. De fotocollectie moet nog beschreven worden. Archivering van andere zaken blijft liggen en de collectie voorwerpen is dringend aan onderhoud en beschrijving toe. Dat is ook de reden dat er in de loop van de jaren voorwerpen kapot zijn gegaan of niet meer te traceren zijn. Ben je bereid om een handje toe te steken, neem dan contact op met de voorzitter of de secretaris. (zie colofon). Iedere vrijwilliger kan uiteraard zelf bepalen hoeveel tijd hij in het werk wil steken. Laat daar geen misverstand over bestaan.

COLOFON

Nieuwsbrief van heemkundekring
De Vierschaer Wouw
ISSN-nummer: 1384-7902

Secretariaat:

Van Goghlaan 7, 4703 JA Roosendaal

Heemhuys:

Bergsestraat 1, Wouw.

E-mail: secretaris@de-vierschaer-wouw.nl

website: www.de-vierschaer-wouw.nl

website: www.kasteelvanwouw.nl

Redactieadres nieuwsbrief:

René Hermans

Tel. 0165 30 18 21

e-mail: martel6@hetnet.nl

Foto's:

Heemkundekring De Vierschaer, Adriëne Hermans en internet